

# de tuinen van weldadigheid



Alleen de naam al, De Tuinen van Weldadigheid, doet je verlangen naar meer. Deze tuin van Jolanda Loonstra en Lambert Sijens is een lust voor het oog, vooral door de symmetrische opzet. Ook in deze tuin moet een zo groot mogelijke diversiteit zorgen voor zo min mogelijk problemen bij het kweken van biologische groenten en fruit. Dus staan zelfs de appels, peren, pruimen en kersenbomen dóór elkaar, zodat een plaag niet gemakkelijk overslaat van de ene boom naar de andere. Lambert legt uit dat het rustig groeien van de groenten voor smaak zorgt. 'In de winkel gekochte asperges smaken vaak scherper dan die van ons', legt hij uit. 'Dat komt door de stikstof (uit de kunstmest) die ervoor zorgt dat alles sneller groeit. Onze asperges zijn zachter en minder waterig.' Lambert laat ons zijn 'eeuwige boerenkool' zien: een kruising tussen boerenkool en het oude koolras eeuwig moes. Dit levert een vegetatieve kool op; kool die het hele jaar door geoogst kan worden. Lambert houdt van de kleuren, smaken en vormen van de verschillende groenterassen. Hij teelt maar liefst 50 soorten bonen, van de Drentse kievietsboon tot Bontjes, Groninger strogele boontjes, soldaten of heilige boontjes of de grote witte boerentenenbonen. Een van de 33 aardappelrassen is de Noordeling, een Nederlandse, vergeten kruimige aardappelsoort. Op deze manier kan de Noordeling weer op de rassenlijst komen, kan er opnieuw zaaigoed van worden verkocht en komt deze aardappel weer in productie.

**een emmertje groente**  
Jolanda teelt de kruiden: van hysop tot lavendel, allerlei soorten basilicum en bergamot. Ook blauwe bessen staan er in 15 (!) verschillende variëteiten. Artisjokken blijken ook goed teelbaar in Nederland: als het te koud is, bedek je ze met een laag stro. Bietjes zijn er in veel soorten: witte

bietjes, Egyptische plat-ronde bietjes, Italiaanse Chioggia-bietjes met prachtige roze cirkels, maar ook de puntige, diepdonkerrode Deventer winterbiet. In de kleine vijver – die mooi en functioneel is – groeit watermunt, waterkers en water-spinazie. 's Zomers kun je in De Tuinen van Weldadigheid een rondleiding krijgen, met aan het eind een emmertje heerlijke groenteoogst! Van aardappels tot fruit, peulen, bonen en zelfgeplukte tomaten. Jammer dat wij er in de vroege lente zijn en dat dat emmertje nog niet te vullen valt!

**De Tuinen van Weldadigheid,  
Veenhuizen, 0592 38 84 14,  
detuinenvanweldadigheid.nl**

Merijn: 'We leren dat er zomer- en herfstframbozen bestaan en dat de gele het lekkerst, zoetst en zachtst zijn. Helaas zijn ze niet te transporteren. Het beste eet je ze gewoon zo van de struik.'



blauwschokkers



oude tomatenrassen



zeekool



oude aardappelrassen

FOTO'S JOLANDA LOONSTRA



'Als je uit de moestuin oogst, eet je vanzelf volgens de seizoenen'

rabarber



jonge bonenplantjes



**Bonen proeverij €2,-**

Drentse kievietsboon  
Groninger Strogele boon  
Turtlebean