



De Tuinen van Weldadigheid

Een walhalla voor de moestuinliefhebbers

Sinds 2007 wonen en werken Jolanda Loonstra en Lambert Sijens al op de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen. Puur toevallig kwamen ze daar terecht. Ze wisten de grotendeels woeste grond om te toveren naar een bijzonder park. Het bedrijf bestaat uit een kwekerij van unieke gewassen, dagbesteding op de zorgboerderij en het organiseren van educatieve en recreatieve activiteiten. Maar dat doen ze niet alleen. Samen met een enthousiast team zijn ze dagelijks in de weer met hun passie, het instandhouden van bijzondere en oude plantensoorten. >>>





DE EETBARE PLANTJESMARKT



Lambert heeft aan de hogere landbouwschool gestudeerd in Groningen en komt uit een familie van boeren. "Mijn vader heeft altijd in de aardappelwereld gewerkt, daar heb ik ongetwijfeld mijn 'aardappel-gen' van geërfd." Lambert was in een vorig leven milieudeskundige en Jolanda werkte bij het Landschap Overijssel. Ze hadden beide een leuke baan, maar vroegen zich af: willen wij dit de komende vijfentwintig jaar blijven doen? Ze besloten hun hobby's op een hoop te gooien. Zo ontstonden de eerste wilde ideeën als: een zorgboerderij met theehuis, oude groenten kweken en die gaan verkopen aan restaurants en op streekmarkten. Lambert: "Ik kwam op internet het verhaal van een gestrand 'groentemuseum' in Veenhuizen tegen. Die stichting was op sterven na dood en zocht naar een ondernemer die er weer nieuw leven in wilde blazen. Dat vonden wij wel interessant. Gelukkig konden we in Veenhuizen snel van start en kregen we steun uit het dorp en van de provincie."

Toen ze begonnen lag hier grotendeels woeste grond. Die grond was al bijna twee jaar niet bewerkt. Ze troffen een onkruidveld aan met een zeecontainer. "In die zeecontainer lagen nog wat achtergebleven zaden opgeslagen. Tot onze verbazing zijn die zaden nog gaan kiemen ook. We stapten in een avontuur vol

onzekerheden en voelden ons in die tijd echte pioniers," vertelt Lambert met een lachend gezicht. Ze trokken niet naar een kasteel in Frankrijk, maar naar drie hectare woeste grond in Drenthe. Ze zijn in hun basisideeën blijven geloven, ook al hebben ze die ideeën in de loop van de jaren wel wat moeten aanpassen.

Het idee om met 'vergeten groenten' geld te gaan verdienen bleek toch een stuk lastiger te zijn dan verwacht. Het was moeilijk om voldoende restaurants te vinden die de producten wilden afnemen en de logistiek was relatief duur en tijdrovend. Al doende kwamen ze er achter dat het kweken van bijzondere zaden en pootaardappelen veel interessanter was. Lambert: "Daarom zijn we overgestapt van het produceren van verse groenten naar zaden, plantjes en pootgoed. Het is enorm arbeidsintensief maar wel mooi ambachtelijk werk. Het is werk dat prima past bij onze mensen met een zorgachtergrond."



Op de Tuinen van Weldadigheid werken ze met cliënten met een psychiatrische achtergrond en een gemiddeld tot hoog IQ. Zij zijn zeer geschikt voor het precisiewerk dat deze kwekerij nodig heeft. Ze mogen alles doen, vanaf het zaadje zaaien, de plant verzorgen, het oogsten, drogen, schonen, selecteren tot het verpakken aan toe.

Lambert: "Het werk biedt ze sociale contacten en veel voldoening. Bij ons doet iedereen mee. We zijn een heel veelzijdig bedrijf en we proberen er voor iedereen een fijne tijd van te maken. Naast Jolanda en ik werken we met drie vaste medewerkers, vrijwilligers, onze zorgkrachten en stagiaires. We kijken welk werk het beste bij de mogelijkheden van de persoon past. Iedereen werkt hier op basis van gelijkwaardigheid mee in het bedrijf."

De Tuinen van Weldadigheid bestaat uit drie hoofdtakken: de kwekerij, de zorg en de toeristisch-educatieve activiteiten. Ze geven groepsrondleidingen, verzorgen lunches, zijn locatie van het klassiek Festival Veenhuizen en elk voorjaar organiseren ze de Eetbare Plantjesmarkt. Ondertussen een zeer succesvol evenement, waar jaarlijks duizenden tuinliefhebbers uit het hele land op afkomen.

Lambert: "Onze webshop is vanaf de coronaperiode geëxploedeerd. Moestuiniëren en het kweken van bijzondere dingen is al jaren in opkomst. Steeds meer mensen willen experimenteren. Niet met gewone boerenkool, maar bijvoorbeeld met palmkool, of met oude aardappelrassen die oma vroeger op tafel zette. Daarop zijn we daar de laatste jaren veel meer gaan inspelen." De Tuinen van Weldadigheid zijn zeer divers ingericht met thematuinen, hagen, perkjes en een boomgaard. Het is in de afgelopen vijftien jaar een prachtig park geworden waar het heerlijk verblijven is. Ze hebben ondertussen de grootste collectie eetbare gewassen van Nederland verzameld. De collectie bijzondere aardappelen, knofloken en peulvruchten zijn uniek

in heel Europa. Lambert vindt het ook leuk om met buitenlandse zaden te experimenteren. Het gaat niet om de hoeveelheid maar om het unieke en zeldzame product. Daarom verkopen zij hun producten niet per kilo, maar per stuk. Want de experimentele moestuinier is altijd op zoek naar speciale, bijzondere plantensoorten die gecertificeerd biologisch zijn.

Het bedrijf is langzaam gegroeid. Volgens Lambert kan dat ook bijna niet anders: "Alle takken van het bedrijf in balans houden is best lastig, zeker met zo'n veelzijdig bedrijf. Iedereen in de groep moet in dat proces kunnen meegroeien. Een mooi voorbeeld is onze webshop die sterk is gegroeid. Daar komt best veel bij kijken om dat allemaal goed te laten verlopen." Voor de kwekerij hebben ze na een lange zoektocht gelukkig een goede kweker weten te vinden, die deze tak verder moet gaan uitbouwen. Jolanda en Lambert hopen over een paar jaar een woonvoorziening te realiseren in een leegstaand pand in het dorp. Zodat ze meer zorgcliënten een waardevol en plezierig verblijf kunnen aanbieden.

www.detuinenvanweldadigheid.nl

Deze zomer staat er ook een bijzonder Veenhuishotel in de tuinen opgesteld. Het Biobeest - Deze slaapplek kun je reserveren bij www.bitterenzoet.nl

